

WILLEMSTADswandeling

Stadswandeling door Willemstad



ROUTEBESCHRIJVING

Startpunt: Camperparkeerplaats Hellegatsweg

GPS: 51.696432, 4.434299

1. Wandel in de richting van de vesting, net voorbij de jachthaven zie je aan de linkerkant de **vuurtoren**.
2. Vervolg je weg naar de vesting via de Lantaarndijk en Benedenkade. Bij de entree van de vesting staat links het **Peilhuisje**.
3. Aan de rechterkant van de straat staat het **Wachthuis**.
4. Het gebouw naast het Wachthuis is het **Arsenaal**.
5. Vervolg je weg en recht voor je zie je het **Oude Raadhuis**.
6. Wandel de Bovenkade in, op het einde loop je bijna tegen **d'Orangemolen** aan.
7. Via het pad naast de molen kom je bij een van de zeven bastions, het **Bastion Groningen**.
8. Ga over hetzelfde pad terug en sla na de molen rechtsaf naar de Benedenkade. Voor het Oude Raadhuis linksaf de **Voorstraat** in.
9. Wandel door de Voorstraat en kom zo uit bij de ingang van de **Koepelkerk**.
10. Ga linksom de kerk, via de Kerkring (weer met 7 monumenten) en het Molenpad, naar het Kruithuis **Bastion Utrecht**.
11. Vervolg het wandelpad in westelijke richting en kom zo via het Bastion Zeeland en de Hofstraat bij het **Mauritshuis**.
12. Vanuit het Mauritshuis wandel je weer terug naar de wal en vervolg die richting noorden, zo kom je uit bij het **Bastion Holland**.
13. Vervolg je weg, houd links aan en wandel verder over het dijkje richting P Havenfront, terug naar de camperparkeerplaats.



HIGHLIGHTS

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Vuurtoren | 5. Oude Raadhuis | 9. Koepelkerk |
| 2. Peilhuisje | 6. d'Orangemolen | 10. Bastion Utrecht |
| 3. Wachthuis | 7. Bastion Groningen | 11. Mauritshuis |
| 4. Arsenaal | 8. Voorstraat | 12. Bastion Holland |

WILLEMSTADswandeling

Stadswandeling door Willemstad

Willemstad

Weinig vestingsteden bleven zo mooi bewaard als Willemstad. Zo zijn de wallen uit 1583 nog bijna helemaal intact. In Willemstad vind je dan ook 65 rijksmonumenten!

1. Vuurtoren

Deze vuurtoren is de enige vuurtoren in de provincie Brabant.

2. Peilhuisje

Het Peilhuisje uit 1871, de peilschaal in het huisje registreerde tot 1960, automatisch de waterhoogten.

3. Voormalig Wachthuis

Nadat het wachthuisje uit 1760 in de tweede wereldoorlog onherstelbaar was beschadigd, werd het in 1953 in oorspronkelijke stijl herbouwd.

4. Arsenaal

In een vestingstad was uiteraard behoefte aan een gebouw voor de opslag van wapentuig. Al in 1590 was er een arctionaelhuys, ook wel 's Lands Magazijn genaamd. Dit werd in 1627 vervangen door een nieuw arsenaal. Deze raakte in verval. In 1792 werd een nieuw en groter arsenaal gebouwd.

5. Oude Raadhuis

Op een prominente plaats verrees in 1587 een raadhuis. Tot dan toe vergaderden de schepenen in een herberg en werd de administratie bij de secretaris thuis gedaan. Het jaar daarvoor had prins Maurits, zoon van Willem van Oranje, een bedrag van 600 gulden toegezegd als bijdrage aan de bouw van een kerk, toren en uurwerk. Maar voor een kerk én het gewenste raadhuis was helaas geen geld. De oplossing werd gevonden door een raadhuis te bouwen met toren, luidklok en uurwerk waarin ook kerkdiensten konden worden gehouden. Naast de 600 gulden van de prins moest de magistraat nog 2400 gulden ten laste van de stadskas opbrengen. Die was echter leeg en men kreeg toestemming van de prins dit bedrag op de minst schadelijke wijze door de ingezetenen te laten opbrengen. Zelf reserveerde hij het 'gevangenhuis' onder de toren en het kamertje tussen de roepstoel en het uurwerk om er charters en andere papieren in op te bergen.

6. d'Orangemolen

Op het einde van de Bovenkade staat de d'Orangemolen. Een ronde stenen stellingmolen uit 1734. De korenmolen werd gebouwd in opdracht van de Nassause Domeinraad ter vervanging van de standermolen.

7. Bastion Groningen

Vanaf hier heb je een mooi uitzicht over de haven en het stadje.

8. Voorstraat

Vanaf hier heb je een mooi uitzicht over de haven en het stadje.

9. Koepelkerk

De eerste bewoners van het in 1565 gestichte dorpje Ruigenhil, moesten het zonder kerk doen. Bij de aanleg van het dorp was aan het einde van de Voorstraat een kerkhof aangelegd met de bedoeling daar een kerk te stichten. De toen nog rooms-katholieke bevolking kon de mis bijwonen in de gelagkamer van de gerechtsbode, daarna in een schuur. Toen in 1587 het Raadhuis aan de dijk werd deze als kerk in gebruik genomen, door de inmiddels protestantse bevolking. Later werd in opdracht van Prins Maurits, met een totale subsidie van 7000 gulden de koepelkerk gebouwd. Hij herhaalde bij de toekenning zijn wens dat de kerk in een *'ronde ofte achtcantige forme zal ende behoort gemaect te worden.'*

10. Bastion Utrecht

Het Kruithuis Bastion Utrecht was een buskruitmagazijn. Het is gebouwd in 1811 in opdracht van Keizer Napoleon. De muren van het Kruithuis zijn 2,5 meter dik.

11. Mauritshuis

Het Mauritshuis in Willemstad werd in 1623 gebouwd in opdracht van Prins Maurits, zoon van Willem van Oranje. Hij liet het gebouw bouwen van "eigen gelden" om te gebruiken als buitenverblijf en jachtslot. Het gebouw kreeg de naam Prinsenhof en is in Hollandse renaissancestijl gebouwd. Het is nu het Bezoekerscentrum Mauritshuis en is gratis toegankelijk. Hier vind je meer informatie over de aanleg van de vesting ten tijde van Willem van Oranje.

12. Bastion Utrecht

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Willemstad onderdeel van Stützpunktgruppe Ooltgensplaat van de Atlantikwall. Op de oude vestingwallen werden hiervoor, ter verdediging van de ingang van het Hollands Diep, twee bunkers gebouwd.



Deze stadswandeling is speciaal samengesteld voor deelnemers van de Nationale Camper Rally, editie : *'In de voetsporen van Willem van Oranje'*